

8-10 jaar



Gesprek: Stel dat we elkaar altijd kunnen begrijpen, ieder in zijn eigen taal; wat zou er dan veranderen?



Creatief: Welk woord vinden de kinderen heel mooi, bijzonder en waardevol? Laat ze dit woord op een kaartje schrijven en de letters versieren. Deel de woorden met elkaar en bespreek waarom dit woord gekozen is. Denk samen na over een manier om deze woorden de wereld in te krijgen (of straks bij de mensen in de kerk). Misschien kunnen ze uitgestrooid worden?



Zingen: Zing samen *Opwekking 488*, 'De kracht van Uw liefde'.

11-12 jaar



Gesprek: Wat betekende Pinksteren voor de mensen in de tijd van Jezus? Wat betekent het nu voor jou? En wat kan het voor de wereld betekenen? Bespreek het samen.



Zingen: Zoek in groepjes naar pinksterliederen en kies er een uit. Schrijf mee met de tekst en onderstreep welke zinnen je raken. Deel die woorden met elkaar.

Vertelling 8–12 jaar

In zijn eigen taal

In de stad Jeruzalem klinken allemaal stemmen. Er zitten veel vreemde woorden bij, maar het zijn allemaal blije woorden. Want in de stad is het feest. Mensen van overal zijn samengekomen om feest te vieren. Ze spreken elkaars taal niet, maar dat maakt niets uit. Want om feest te vieren, heb je geen woorden nodig, dan is een glimlach genoeg om elkaar te begrijpen.

Overal in de stad klinkt gezelligheid, behalve in de kamer waar de leerlingen zijn. Ze zijn wat bang en onrustig. Jezus heeft gezegd dat ze in de stad moeten wachten op wat komen gaat, maar waar wachten ze op? En wanneer gaat het komen?

Opeens voelen ze een wind langs hun lijven waaien. De wind rukt aan hun kleren en blaast hun haren in de war. Er verschijnen een soort vlammetjes, ze zoeken de leerlingen op.

De leerlingen voelen de heilige Geest in hen stromen. Ze staan op en lopen naar buiten, praten over Jezus en alle grote dingen die God doet.

Buiten kijken de feestgangers op. Ze luisteren naar de woorden van de leerlingen en allemaal horen ze de woorden in hun eigen taal, ze begrijpen het precies!

'Hoe kan dit toch?' denken ze verbaast. Ze hebben er geen woorden voor.

Maar misschien geeft dat niet. Want om feest te vieren, heb je geen woorden nodig.

Jolanda van der Marel

Weetje

Het feest waar de mensen voor samengekomen waren in de stad Jeruzalem was het pinksterfeest. In de tijd van de Bijbel dachten de mensen met dit feest terug aan Mozes en de tien geboden. Ook werd het begin van de tarweoogst gevierd.